

Ontmoeten



- *De verwondering voorbij*
- *Veertig dagen zonder ...?*
- *Passie De lastpost*
- *Goeie genade!*

maart - april - mei



Uitgelicht

| | | |
|--------|---------|--|
| 12 mrt | 16.00 u | Opening kunsttentoonstelling, zie pag. 9 |
| 15 mrt | 20.00 u | Film The Way, zie pag. 10 |
| 18 mrt | 18.00 u | Vastenmaaltijd, zie pag. 10 |
| 2 apr | 19.00 u | Vesper met Gregoriaans koor, zie pag. 9 |
| 16 apr | middag | 3de Meet and Greet met vluchtelingen |
| 22 mei | | Dit is ... Dukenburg Open huis, zie pag. 9 |

Uitgebreide informatie over al onze activiteiten vindt u op www.ontmoetingskerk.net of in onze nieuwsbrieven: Zinnvolle kalender, Mededelingenblad en KidsOKnieuws. Aanmelden via secretariaat.



Like us on
Facebook

www.facebook.com/OntmoetingskerkDukenburg

Contact

Uw kerk is bereikbaar elke dag van 07.00 – 23.00 uur

tel. 344 14 46

De Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33
6537 EP Nijmegen
www.ontmoetingskerk.net

Secretariaat

dinsdag t/m vrijdag 9.00 – 12.00 uur
tel. 344 14 46
secretariaat@ontmoetingskerk.net

Pastors

Joska van der Meer
tel. 345 34 69 (344 14 46)
joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net
Jeanne Rens
tel. 344 51 11 (344 14 46)
jeanne.rens@ontmoetingskerk.net

Spreekuur pastors

dinsdag, 9.00 – 10.00 uur
Doopgesprek: op de dinsdagen
12 apr. en 24 mei, 20.00 – 21.30 uur.
Aanmelden bij het secretariaat

Huisbezoek

Aanvragen: Pastor Jeanne Rens
Uitvaart

Informatie Lyda van Uggelen
tel. 06 14 026 864

Reservering kerkrumten

Hans Berkelaar
agendabeheer@ontmoetingskerk.net

Kosters tel. 344 39 56

kosters@ontmoetingskerk.net

Bank: NL37 ABNA 0453 4213 50

Giro: NL43 INGB 0001 4137 00

Centraal parochiesecretariaat

Hatertseweg 11
533 AD Nijmegen
werkdagen van 9.00 – 12.30 uur
tel. 355 36 30
parochiecentrum@h3eenheid.nl
www.parochie-heiligedrie-eenheid.nl

Van de redactie

Een jongetje loopt aandachtig door een grote plas. Wat denkt hij? 'Kan ik hier lopen, is het niet te diep?' Of is hij verwonderd over al dat water op het pad en over zijn meebewegende schaduw? Wij gaan de paastijd tegemoet. Symbool van de overgang van de winter naar nieuw leven. En van onze verwondering dat alles elk jaar weer tot bloei komt. De komende kunsttentoonstelling laat ons ook met andere ogen kijken. En wie wil, kan op Palmzondag een bijzonder passiestuk meebeleven en -zingen; na lijden en dood zegevieren de hoop en het leven.

Brigitte van Dam



Eerste zondag-viering op 7 februari

Vacature

In het kostersteam is een vacature, voor enkele uren per week en voor een bepaalde tijd. Iets voor u? Voor informatie en de functieomschrijving: Corry Cox-Otten (Ontmoetingsberaad) tel. 345 11 25

Talent gezocht ...



- voor Kerk Dichterbij: chauffeurs die mensen naar en van vieringen willen brengen
- voor de Voedselbank: mensen die willen helpen met klaarzetten van de goederen
Informatie en aanmelding via: secretariaat (344 14 46) of vrijwilligerszaken@ontmoetingskerk.net.
- en voor de Handwerkgroep, die spullen breijt, haakt en borduurt voor de Klaaswinkel.

Bel voor informatie Annie Langen, elke maandag tussen 14.00 en 16.00 uur via de koster in de kerk (344 39 56).

Veertig dagen zonder ... ?

“Even minderen. Voor een ander”

“Even minderen. Voor een ander”. Dat vraagt de Vastenactie aan ons. Tja, waar kunnen we een tijdje van af zien? Wat kan er materieel en immaterieel minder, zodat er meer ruimte komt voor de ander? Elk jaar zijn er weer vele ideeën. De oude vertrouwde, zoals veertig dagen zonder snoep, al dan niet met een vastentrommeltje, of veertig dagen zonder alcohol. Maar ook nieuwe, zoals een tijdje “vasten” van Facebook.

Ruimte maken

Hoe dan ook: de vastentijd is van oudsher een tijd van inkeer en bezinning. Een periode van soberheid, waarin we proberen ‘iets’ te laten en ingesleten gewoontes te doorbreken. Zo kan er ruimte komen. Waarvoor of voor wie zouden we dan ruimte willen maken in onze agenda’s, in ons leven, in onszelf? Ook dat is een vraag waar je in de veertigdagentijd over kunt nadenken. Wat is wezenlijk van belang? Zelf vind ik het altijd een ware kunst om een goede balans te vinden tussen tijd nemen voor mezelf en tijd geven aan de ander. En om het juiste evenwicht te vinden tussen

bezinning en actie. Want ik heb innerlijke ruimte nodig om er voor de ander werkelijk te kunnen zijn. Om te zien en te horen wat de ander van mij vraagt. Zodat ik niet te snel in actie kom en het bij voorbaat allemaal al ga in vullen of voorbij loop aan de werkelijke vragen.

Oog voor de ander

In dit jaar van barmhartigheid ligt het voor de hand om ruimte te maken voor de ander. Voor degenen die honger lijden, ziek zijn of naakt, die gevangen zitten of vreemdeling zijn. Hoe actueel is daarmee niet dit appèl vanuit het evangelie van Mattheüs 25 vandaag de dag, nu zo veel mensen op de vlucht zijn en bij ons aankloppen. De Werkgroep vluchtelingen organiseert ontmoetingsbijeenkomsten. Zo wordt de vreemdeling onze naaste, met een naam, een gezicht en een verhaal.

Maar ook mensen ver weg zitten in de knel. Zo laat de Vastenactie mensen aan het woord in het noordoosten van Oeganda. Zij vertellen ons verhalen over extreme droogte en hevige regenval die het



Jeanne Rens

gebied teisteren. Daarnaast heeft de bevolking te maken gehad met een gewelddadige geschiedenis. Sinds een aantal jaren proberen mensen hun leven weer op te bouwen. Het grillige klimaat maakt de landbouw echter kwetsbaar en heerst er nog altijd honger. De Vastenactie steunt Socadido, een diocesane ontwikkelingsorganisatie die verschillende projecten heeft opgezet.

Als we naar al die verhalen luisteren en daarvoor ruimte maken, dan gebeurt er iets. Onze innerlijke ruimte kan zich vullen met mededogen. En dan kunnen we, materieel en immaterieel, iets betekenen voor die anderen. Ieder op eigen wijze en naar vermogen. Moge de vastentijd ons daarvoor inspiratie bieden!

Jeanne Rens, pastor



Vrouw bij waterput, Oeganda

**Mensen willen niet vluchten,
mensen blijven liever waar ze zijn.
Als ze vrede hebben,
als ze werk hebben,
als ze maar water hebben.**

**Zullen wij een put geven,
water om een begin te maken
water voor het zaad dat ze gaan zaaien?**

**Zo zal het groeien en vrucht dragen,
de aarde levend maken
een bron van leven voor hen,
voor ons, voor iedereen.**

Felicia Dekker

Vastenactie 2016

De Vastenactie richt zich op noordoost Oeganda. Boeren in het Katakwi-district krijgen (van de lokale partner Socadido) onderricht in landbouw- en irrigatietechnieken. Verder worden ze op weg geholpen met ossen, zaden, een ploeg en andere materialen. En als het zover is met de verkoop van hun producten. Ook de oprichting van kleine coöperaties wordt ondersteund. Op www.vastenactie.nl kunt u er meer over lezen. U kunt de boeren en hun gezinnen steunen met een bijdrage op NL47 INGB 0005 5900 60 t.n.v. Vastenactie Parochie Johannes en Jacobus, Nijmegen.

Mensen laten meedoen in de samenleving door contact te leggen

Katoesjka Spronk is psychologe en woont in Berg en Dal. Ze verzorgde in de Ontmoetingskerk de kleutervieringen en was betrokken bij het theaterweekend. Ze heeft een gereformeerde achtergrond. We spreken haar omdat ze als vrijwilliger actief is op Heumensoord. Katoesjka is daar programmabegeleider waarbij ze met mensen die een onderwijs- of andere achtergrond hebben, activiteiten voor kinderen organiseert en uitvoert. Wat beweegt haar om zo enthousiast dit werk op te pakken?

‘Toen ik zag hoeveel asielzoekers deze kant uitkwamen, dacht ik meteen: ik wil iets doen voor die mensen die maar drie kilometer van ons huis vandaan onderdak wordt geboden. In korte tijd moest daar iets groots worden opgebouwd en geregeld. Ik ben naar allerlei instanties zoals Stip, Rode Kruis en COA gaan bellen. Ik kon beginnen met het sorteren en uitdelen van kleding. Daarna is het in een stroomversnelling gekomen. Nu ben ik als vrijwilliger programmabegeleider. We zijn gestart met activiteiten voor kinderen van vijf jaar en ouder; vanaf januari gaan die per bus naar school aan de Streekweg. We gaan ons programma nu richten op jongere kinderen en hun ouders. Het is fijn dat op Heumensoord zelf nu ook een eigen schooltje komt, een centrale plek waarop onze activiteiten kunnen plaatsvinden.’

Twinkelen

‘We willen de kinderen een zinvolle dagbesteding geven. Iets waarnaar ze kunnen uitzien en dat een beetje hoop biedt. Het aanbrenge van een vaste structuur helpt daarbij. Onze activiteiten zijn gericht op contact maken en het leren communiceren met elkaar. We werken veel met liedjes, zoals “In de maneschijn”. Daarmee oefenen we op speelse wijze basisbegrippen zoals namen, jongen/meisje, kleuren en manieren van begroeten. Met liedjes blijft alles beter hangen. We laten de kinderen ook knutselen; zo maakten ze laatst een kikker. Ze vervaardigen iets waarop ze trots kunnen zijn. Je ziet de kinderen stralen, ze krijgen een twinkeling in hun ogen. Leuk is dat ouders vaak enthousiast meehelpten met knutselen. Omdat de kinderen de taal nog niet



Katoesjka Spronk

kennen, communiceren we ook met handen en voeten. Door duidelijke gebaren te maken laten we zien wat we bedoelen en zeggen. Al snel kennen de kinderen je naam en ze begroeten je ieder keer spontaan. Dat is hartverwarmend.’

Uit de afwachting

‘De bewoners van Heumensoord delen een gemeenschappelijk lot: ze zijn afgezonderd en in afwachting van procedures. Daar komt bij dat de meesten zich veel zorgen maken over hun thuisfront, hun geliefden die achter moesten blijven in oorlogsgebied. Als vluchteling snak je naar een menselijke benadering. De mensen op Heumensoord willen meedoen in de samenleving, hun kwaliteiten en competenties inzetten. Soms gaan mensen spontaan muziek maken of de boel schoon maken. Wij helpen mensen om uit de afwachting te raken. Dat doen we allereerst door contact te maken. Ieder mens wil gezien en gehoord worden, dan bloeit iemand op. Door onze activiteiten zie ik blije gezichten.

Kinderen en ouders vragen wanneer we er weer zijn. Het geeft hoop.’

Beweegredenen

‘Voor mensen doe ik dit, omdat ik iedereen een menswaardig bestaan gun. Ik heb het gevoel dat ik met dit werk een spoor volg dat goed voor mij is. Ik zie veel krachtige personen die door omstandigheden in een kwetsbare positie terecht zijn gekomen. Het valt me op dat de bewoners heel leergierig zijn. Vluchtelingen hadden vaak geen keus: of je moet doden of je wordt zelf gedood. Omdat ze willen leven, vormt vluchten hun enige uitweg.’

Toevallig?

‘Ik geloof niet in toeval. Toen we een prikbord zochten, liep ik een makelaar tegen het lijf die me er meteen een aanbod. Via korte contactmomenten blij je voortdurend mensen te kruisen die iets te bieden hebben wat op dat moment juist hard nodig is. Als we het goede proberen te doen, dan gaat het kloppen. Dat geloof ik.’

‘Als jij zegt “Waar barmhartigheid

‘Ieder mens wil gezien en gehoord worden, dan bloeit iemand op.’

en liefde is, is God”, dan geloof ik in zo’n God. Ik geloof vooral in mensen en in liefde. Als je goed naar iemand luistert en ziet hoe iemand is, dan komt ieder mens tot zijn of haar recht. Ik geloof dat als ik iets goeds doe, dat dat elders effect heeft. Voor ieder mens geldt: wat jij doet, doet er toe!’

Hans van Gennip

Eerste Ontmoetingsweekend



Eerste ontmoetingsweekend

De eerste bijeenkomst van de nieuwe oecumenische vieringen had als thema "Doe het eens anders dan je gewend bent". Het doel was om oude gewoonten los te laten, met inspiratie uit muziek en gebed. Want: alles mag anders, maar niet het geloof in het leven en (zeker) niet het geloof in elkaar!

Op zaterdagavond was de grote vraag: 'Durf jij ook andere wegen te bewandelen, wil je de uitdaging aangaan en het onbekende en duistere pad volgen?' Net als de eerste volgelingen van Jezus moet iedereen moeilijke keuzes maken in zijn leven. Durf jij te ijveren voor recht in de wereld? Het nutteloze geklets en je zekerheden achter je te laten, hoe

moeilijk ook? Je moet heel sterk zijn in je geloof om niet bij de eerste tegenwind af te haken. Want ook al vertrouw je erop dat Jezus je licht en gids in de duisternis zal zijn, je weet nog niet waarheen het pad je zal voeren.

Het is een prachtig symbool als we samen kaarsjes aansteken en onze misintenties opschrijven. Johan weet deze mooi te verwoorden in een gebed dat je sterkt: 'Alle kleine nietige vlammetjes bij elkaar worden samen één groot Licht, dat zich goed laat delen en ook de donkerste hoekjes weet te bereiken. Maar je moet het wel durven zien, voelen en aanvaarden!' En tot slot komt alles bij elkaar in de Zegenbede: Weet dat Hij je altijd op handen draagt, je gaat immers met God. Dus, Vaya con Dios en adieu! Laat ons die Visser van mensen proberen te zijn!

Harriët de Koning

In het voetspoor van Qader Shafiq

Vluchtelingen, asielzoekers; ze moeten zo snel mogelijk inburgeren. In ons voetspoor treden om 'thuis' te raken bij ons. Maar ... het kan ook andersom.

In november stapten we op uitnodiging van onze Dukenburgse buurman Qader Shafiq eens in zijn voetspoor. Levendig en in goed Nederlands, met een charmant accent, trok hij ons in zijn verhaal, de vlucht uit Afghanistan. Ergens ver weg helemaal opnieuw moeten beginnen en toch in jezelf en in anderen blijven geloven. Wat een verrijking, iemand als dichter Shafiq in de buurt. Die ons in onze eigen taal op het spoor zet van wat hij van zijn moeder leerde: blij trouw aan jezelf!



Qader Shafiq

Frans van Schaik

Familieberichten

Gedoopt:

Dani Hoveling; Simon Buitenhuis; Matthijs Issa; Yven Tesser.

Overleden:

Freddy van Os, 66 jaar; Ton Linssen, 72 jaar; Lowie Kuster, 76 jaar; Han Reeuwijk-Konings, 76 jaar; Mimie Boeyen-Rijcken, 90 jaar; Eric van Kruijssen, 61 jaar; Joke Majoor, 66 jaar; Doortje van Kersten-Druten, 89 jaar; Joke van der Linden-van der Velden, 93 jaar.



Verdraaglijk leiden

Vanaf haar bed kon je de duinen zien. De winter had de kleur aan het helmgras onttrokken. Lieve lag rustig. Ze sliep steeds vaker, zomaar, na het wassen, na het eten of bij de middagtelevisie. Op kaarten boven haar bed stonden steeds dezelfde namen. 'Liefs en groetjes' 2005, 2006 ... 2015. Hoeveel zou ze er nog krijgen? Als ik de kamer binnenkom, vangt Lieve me met haar ogen. Stevig en kwetsbaar, zo voelt ze aan als ik haar begroet. 'Ik ben met de trein gekomen.' Lieve's ogen blijven aan me trekken. Is het verlangen? Is het angst? Of gewoonweg de opwindning van herkenning? Zó zou Lieve haar leven nooit gewild hebben. Maar toch, ze ontvangt me, op haar manier. Ze hapt gulzig naar het fijn gemalen eten. De tv-beelden van Koningsdag, ze kijkt ernaar.

Is het toeval dat het bericht over euthanasie bij dementie direct wordt gevolgd door reclame voor *Baas over je eigen energie*? Een boodschap die suggereert dat je een sufferd bent als je er niet voor kiest je eigen energieleverancier te zijn. Eigen baas, het lijkt wel de norm, de doorgeschoten norm van het autonome individu. Ben je een sufferd als je geen schriftelijke verklaring hebt voor het moment dat je niet meer zelf kan zeggen 'het leven is mij te zwaar' of - als je er wél een hebt - 'laat mij nog maar even, bij nader inzien hecht ik er tóch aan om hier te zijn, ook al lijkt dit in jullie ogen ondraaglijk'?

Wie is de baas over je leven als je zelf niet meer kunt uitdrukken wat er in je omgaat? De dokter, je kinderen of het leven zelf?

'Dag Lieve', mijn afscheidskus blijft onbeantwoord. Ik loop naar de verzorgsters, jonge vrouwen. Met veel toewijding leiden zij Lieve door haar leven, ook nu ze geen eigen baas meer is.

Cara Valk

Een eigentijds verhaal



Willibrord Huisman

De lastpost, een veelstemmig verhaal

Op Palmzondag gebeurt er iets bijzonders in de Ontmoetingskerk. Zeven koren, waarvan vijf uit de kerk zelf, zingen het passieverhaal. Gebaseerd op het Mattheüs-evangelie en geschreven in eigentijds Nederlands. De componist is Willibrord Huisman, oorspronkelijk bioloog, nu onderwijsadviseur. Wat bezielde hem om als amateur zo'n enorm werk te schrijven? En wat drijft hem om zich in te zetten voor de uitvoering in onze kerk?

Het begin

De pastor was ziek en of ik even de vergadering van crèche-ouders wilde overnemen. Zo is het begonnen. Het werd de "Kinderkerk" en in de Studentenkerk betekende dat van tijd tot tijd: vieren met kinderen. Maar hoe doe je dat, met kinderen van 3 tot 12 jaar, samen met volwassenen? Met muziek, leek mij. Geschikte muziek was echter niet zomaar te vinden. Dus ben ik zelf gaan schrijven. Van een kringspel voor groot en klein over vreemdelingenvrees tot een lied over David en een over Simson. Er kwamen kerstspelen en toen ook paasspelen ... en daar hoort een lijdensverhaal in. Maar dat is zo zwaar, dat kun je bijna alleen zingend vertellen. En dan lukt het, ook voor kinderen. Samen met Hendrik Jan Bosman schreef ik onder andere de drieminutenpassie "Het lied van de lans", gezongen door de soldaat bij het kruis.

Koor

Want met muziek had ik al wel ervaring. Als eerstejaars kwam ik op een repetitie van het Nijmeegs Studentenkoor. Een vierstemmig koor, ik was meteen verkocht. Zulke muziek zingen, dat wil ik. Schrijven, liefst. Dirigeren misschien zelfs! In 2006 vroeg het jongerenkoor van de Dominicuskerk of ik een musical wilde leiden, over Jozef, de zoon van Jacob. Ik houd niet van popmuziek, maar wel van jongeren, en het werd een bruisende uitvoering, waarbij ook bleek dat ik min of meer kon dirigeren. Daarna wist ik meteen dat ik graag weer zo'n project wilde doen, maar dan met mijn eigen muziek.

Zingen over lijden

En ook die kans kwam. In 2009 begon ik op verzoek van enkele studenten met een klein groepje mensen een koortje. Wilde ik dat dirigeren? Na twee jaar waren we een echt koor, "wereldberoemd" op de faculteit. 'Kunnen jullie ook zingen op de herdenking van de overledenen?' Oef! Alle a capella muziek over dood en rouw en lijden is veel te moeilijk. We maakten van de nood een deugd: Liesbeth Jansen, een van de koorleden, schreef een tekst die in je ziel kruipt, en die zette ik op muziek. "Maar in mijn hart" - het wordt nog elk jaar gezongen. Toen begon het nog meer te kriebelen.

Veelstemmig

Ik wilde een écht groot koorwerk schrijven. Maar wat? In een flits zag ik het voor me: een passie, samen met Hendrik Jan en Liesbeth. We waren het snel eens. Een nieuwe tekst, gebaseerd op het Mattheüs-evangelie. Geen verteller, zoals bij Bach; de personages vertellen het verhaal. En geen solisten, maar hele of halve koren. Alles gezongen, ook de reflecties er tussendoor. Want het moest begrijpelijk en aantrekkelijk zijn, met name voor graag zingende jongeren, die soms het Bijbelverhaal niet kennen. En ongeacht of ze zich wel of niet gelovig noemen, iedereen krijgt in zijn leven immers met lijden en dood te maken. Dus moest het ook niet alleen uitvoerbaar zijn in een kerkelijke context, maar ook als concert. Het werd "De lastpost - een veelstemmig verhaal".

Maar Hij antwoordde: 'Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.'

Lucas 19:40 (NBV)

Bijzondere uitvoering

En veelstemmig zal het zijn! De première was twee jaar geleden, maar in de Ontmoetingskerk komt het pas echt allemaal samen. Met zeven koren en volkszang. Voor en door ieder op zijn eigen manier: zingend en spelend, jong en oud, Dukenburgs en buitenlands, gelovigen, agnosten en "ietsisten". Verenigd rond een bijzonder verhaal dat het waard is om doorverteld te worden in een eigentijdse vorm. Ik ga er verder niets over zeggen, komt u zelf maar luisteren en meezingen.

Willibrord Huisman



De lastpost, een veelstemmig verhaal. Zondag 20 maart, 15.00-17.00 uur.

Kaarten à € 7,50: te verkrijgen op zondagen na de diensten, en via www.delastpost.nl/reserveren. Alle tekst wordt via de beamer geprojecteerd, de publiekszang met noten erbij.

NB: Dit is geen concert voor peuters en kleuters.

Uit het Ontmoetingsberaad

Koffie - graadmeter voor een gastvrije kerk

Iedere week worden er in de kerk zo'n 500 kopjes koffie gezet. We schenken bakkies leut en troost voor wie binnenkomt bij de Aanloop, bij de koffietafel op vrijdagmorgen, of voor wie meeloopt met het Ommetje. Ook alle deelnemers aan andere activiteiten krijgen koffie. En al degenen die na een viering of activiteit bij de kosters aan de balie blijven hangen. Vaak staat er een potje op tafel waarin mensen een bijdrage geven. Maar een deel van al die kopjes koffie gaat naar mensen zonder geld én naar medewerkers die achter de schermen veel werk verrichten. Het is een klein bedankje dat in geen verhouding staat voor de vele uren die mensen als vrijwilliger "in de kerk stoppen".

Maar al die pakken koffie zijn niet gratis. Net als veel andere zaken en activiteiten die in en door de kerk worden gedaan. Alles moet worden betaald uit giften. We hopen dat we ook in de toekomst een open en gastvrije kerk kunnen blijven. Een kerk die deelt. Daarom veel dank aan allen die al reageerden op onze vraag vanuit de actie Kerkbalans. We zijn blij met ieder die helpt om de koffie - en al die andere rekeningen - te kunnen betalen.



Al onze vrijwilligers doen voor en achter de schermen veel werk. Maar we kunnen niet zonder financiële bijdragen. Mogen we op u rekenen?



Klaaswinkel in mei

Op **zondag 22 mei** is de Klaaswinkel present op "Dit is ... Dukenburg". Met een (beperkt) aanbod van met name kleding, cd's en platen, boeken, allerhande en speelgoed. Misschien is er iets van uw gading te vinden; u ondersteunt met uw aankoop de goede doelen van de markt.

Halen en brengen

Om het aanbod goed en gevarieerd te houden, is de Klaaswinkel afhankelijk van wat sympathisanten

aanbieden. Als u wilt, kunt u overbodige (maar wel gave) spullen komen brengen op elke eerste zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur bij de garage Weezenhof 47-37. Als dat lastig is, kunnen we ze ook (met onze aanhanger) bij u thuis ophalen. Dat doen we op diverse data, bijv. donderdag 28 april. U kunt bellen naar 844 40 84 voor een afspraak.

Meehelpen

Helpende handen zijn altijd welkom bij de Klaaswinkel. Wilt u vrijwilliger worden? Meldt u aan op 344 58 15.

Wij missen Joke Majoor, dirigente Gemengd koor en Gelegenheidskoor

*Uit staat en stand en wijsheid losgewoeld,
omgewaaid, ontwortelde plataan.
Toen heeft hij licht onder zijn schors gevoeld,
een vlag van knoppen die op springen staan.*

*Uit eigen aard en huid naar iemand toe,
onontkoombaar en niet wonen meer
tot ik hem, hij mij vinden zal. En hoe.
Een zee van dromen gaat in mij tekeer.*



Dit lied stond op een wensenlijstje dat Joke Majoor had gemaakt voor haar uitvaart. Voor als het zover zou zijn, ooit Want niemand had verwacht dat ze al zo relatief jong uit het leven weggerukt zou worden. Op 6 januari, kort na een geslaagde kerstsamenzang en na 'een zalig Kerstmis', waarbij ze het Gemengd koor tot een engelenkoor maakte, viel Joke stil. Midden in een week met al twee prachtig gezongen uitvaarten met het Gelegenheidskoor en inspirerende repetities. Met nog vergaderingen over het passiestuk De lastpost en de zaterdagavondvieringen vol muziek in haar agenda. Want waar de parochie in beweging was en nieuwe wegen zocht, liet Joke van zich horen. 'We gaan toch wel door hè!' Zelf dacht en deed ze dan volop mee. Zij organiseerde bijvoorbeeld dat de liederen uit de bundel 'het liefste lied' op een middag ook daadwerkelijk gezongen werden.

Joke heeft onze parochie veel gegeven. De zee van dromen die in haar tekeer ging op muzikaal en sociaal gebied wist ze om te zetten in mooie, gezellige en waardevolle activiteiten. Om wat ze deed niet te vergeten, zingen haar koren door. Rond haar afscheid bleek immers de kracht van samen zingen en hoe mensen elkaar tot steun kunnen zijn. Het was een intens Adieu. Moge op de reis zonder reisgenoot Joke, tot ons weerzien bij God, de weg ons tegemoet komen om door te gaan ...

Pastor Joska van der Meer

Vieren in de Ontmoetingskerk

Iedere week zijn er vieringen op **woensdag om 9.00 uur**, **vrijdag om 11.30 uur** (Rozenkransgebed voor de vrede), **zaterdag om 18.30 uur** met koor, **zondag om 8.30 uur** met muzikale omlijsting en **zondag om 11.00 uur** met koor. Soms zijn er gewijzigde tijden, bijvoorbeeld in Ontmoetingsweekenden en rond de feestdagen. Die staan in bijgaande roosters vermeld. Webradio: u kunt onze vieringen thuis live of naderhand meeluisteren via onze website.

5/6 mrt **ONTMOETINGSWEEKEND**

Vorbereidingsgroep en Jeanne Rens
19.00 u za: **Avondviering vol muziek**, Aubadegroep
10.30 u zo: **Eerste zondag-viering**, Joy
11.00 u **Kleuterviering** Thema: *De ark van Noach*

12 mrt **Eucharistieviering**

18.30 u Constance Boogers en Frans van Schaik
Jongerenkoor
Presentatie vormelingen

13 mrt **Woord- en Communievieringen**

Constance Boogers en Matthijs van Rooij
Volkszang

19/20 mrt **PALMPASEN**

Woord- en Communievieringen
Cobi Voskuilen en Joska van der Meer
za: Gemengd koor
zo: Mediorenkoor en Kinderkoor
met palmpaasoptocht

22 mrt **Boeteviering** met Mediorenkoor

19.00 u Jeanne Rens en Matthijs van Rooij

24 mrt **WITTE DONDERDAG**

19.00 u **Eucharistieviering**
Jeanne Rens en Joska van der Meer,
Gerard van Hoof
Gregoriaans koor

25 mrt **GOEDE VRIJDAG**

Woord- en Communievieringen

15.00 u Henriëtte Hengelbrock en Joska van der Meer
20.30 u Jeanne Rens en Joska van der Meer
Gemengd koor

26 mrt **PAASZATERDAG**

18.00 u **Gezinsviering Eucharistieviering**
Joska van der Meer en Albert de Jong
Kinderkoor

21.00 u **Paaswake Eucharistieviering**
Joska van der Meer en Jeanne Rens,
Albert de Jong
Gemengd koor

23.00 u **Paaswake met Communie**
Joska van der Meer en Jeanne Rens
Jongerenkoor

27 mrt **EERSTE PAASDAG**

Eucharistieviering

11.00 u Joska van der Meer en Jeanne Rens,
Gerard van Hoof en weekendvoorgangers
Gregoriaans koor

28 mrt **TWEDE PAASDAG**

Woord- en Communieviering met Joy

11.00 u Ineke Keizers en Cobi Voskuilen

2/3 apr **ONTMOETINGSWEEKEND**

Vorbereidingsgroep en Joska van der Meer
19.00 u za: **Vesper**, Gregoriaans koor (*zie pag. 9*)
10.30 u zo: **Eerste zondag-viering**, Mediorenkoor

3 apr **Eerste Communieviering**

13.00 u Jeanne Rens en Gerard van Hoof
Kinderkoor

9/10 apr **Woord- en Communievieringen**

Matthijs van Rooij en Emmanuel Gerritsen
za. Gemengd koor

10 apr **Eerste Communieviering**

11.00 u Joska van der Meer en Gerard van Hoof
Kinderkoor

16/17 apr **Eucharistievieringen**

Jeanne Rens en Albert de Jong
za: Jongerenkoor; zo: Mediorenkoor

23/24 apr **Woord- en Communievieringen**

Emmanuel Gerritsen en Cobi Voskuilen
za: Gemengd koor; zo:

30/1 mei **Woord- en Communievieringen**

za: Gerda Lasker en Frans van Schaik
zo: Gerda Lasker en Gerard van Hoof
za: Volkszang; zo: Gregoriaans koor

HEMELVAARTSDAG

5 mei **Eucharistieviering**

11.00 u Maarten Lemmers
Volkszang

7/8 mei **ONTMOETINGSWEEKEND**

Vorbereidingsgroep en Johan Dorst
19.00 u za: **Avondviering vol muziek**: Gemengd koor
10.30 u zo: **Eerste zondag-viering**, Gregoriaans koor

14 mei **Vormselviering**

18.30 u Jeanne Rens en Deken Henk Janssen
Jongerenkoor

15 mei **EERSTE PINKSTERDAG**

Oecumenische viering

10.30 u Johan Dorst en Joska van der Meer
Mediorenkoor

21/22 mei **Eucharistievieringen**

Roland Brans en Albert de Jong
za: Gemengd koor; zo: 8.30 u Muziekgroep

11.00 u **Parochieviering** in Lourdeskerk (*zie pag. 9*)

11.00 u **Kleuterviering** Thema: *De vrouw die alles gaf*

28/29 mei **Woord- en Communievieringen**

Constance Boogers en Joska van der Meer
za: Joy; zo: Kinderkoor

Via het secretariaat kunt u regelen:

Kerk dichterbij brengt wie niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen. Uw persoonlijke gebedsintenties in een weekendviering (bijdrage € 10,-). Jubelmeeviering: Jubilea als verjaardagen en trouwdagen vieren we graag mee in een weekendviering (bijdrage minimaal € 10,-).



Zij doen hun 1e communie:

Zondag 3 april

Charissa Bergs, Valencia de Schaepmeester, Shirley Sengers, Wensley Cichocki, Faro Dennissen, Ben de Jong, Zahra Rodriguez, Zhion Mercelina en Cayon de la Roy.

Zondag 10 april

Maike Rietveld, Julia Nuñez Ortiz, Jady Nuñez Ortiz, Jean-Drick Nuñez Ortiz, Joshua Martis, Anton Willems, Farai Kompier, Fillin Kompier en Mirre Rijkse.

De communicantjes van 2016

Deeldag Dukenburg start in de Ontmoetingskerk

De Deeldag is bedoeld om te ontdekken wat je zoal met anderen kunt delen én hoe leuk en handig dit kan zijn. Het samen gebruiken van apparaten en andere spullen bijvoorbeeld, maar misschien ook van je auto of je huis. En denk ook aan het delen van kennis en praktische hulp bij van alles en nog wat. Delen is vermenigvuldigen: van krijgen word je blij, maar van geven ook.

Op de Deeldag is het ook Ontmoetingszondag en die gaat over dit thema. Koor Joy deelt dan alvast het plezier van samen zingen.

Programma Deeldag zondag 6 maart

10.30 uur: Ontmoetingsviering
 11.30 uur: koffie en een deellunch in de kerk
 13.00 uur: vervolg Deeldag in het wijkcentrum (via loopbrug) voor Deelmarkt en workshops
 16.00 uur: afsluiting. Zie voor meer info: <http://nijmegendeelstad.nl>

Oecumenische vesper vol licht

In de vroege christentijd kende de Kerk van Milaan het zogeheten Lucernarium, een lichtdienst bij het vallen van de avond. Het Gregoriaans Koor geeft aan deze liturgievorm een bijzondere invulling.

Oude gregoriaanse lichtgezangen worden gecombineerd met Nederlandse liederen en teksten. Met een belangrijke plaats voor samenzang. Het koor koos als thema "bevrijding en vrijheid"; de datum valt tussen Pasen en Bevrijdingsdag. Spannend en spiritueel.

Zaterdag 2 april, 19.00 uur.



Feest van de Heilige Drie-eenheid

De naamdag van onze parochie vieren we samen met de zeven kerken. Met het pastorale team en een projectkoor van koorleden

uit al die kerken (Lourdes, Cenakel, Groenestraat, Kruispunt, Heilig Hart, Ontmoeting en Antonius Abt). Na afloop is er een samenzijn met koffie met broodjes (bij mooi weer in de tuin). En daarna een fietstocht naar de Ontmoetingskerk, voor een bezoek met rondleiding aan de kunsttentoonstelling.

Zondag 22 mei, 11.00 uur; Lourdeskerk (Hatertseweg 113).



Kunst in de kerk:

“De verwondering voorbij”

Als je “sporen zoekt”, met oog voor wat je onderweg tegenkomt, kun je je verwonderen en dingen met andere ogen gaan bekijken. Dat kan kunst met ons doen. Een passend thema dus, van de jaarexpositie van KunstZINnig. Met werken van regionale kunstenaars: Jetty Antvelink, Denny Baggen, Annemiek Collin, Herman Coppus, Ruud Harmsen, Eugenie Heesen, Tilly Kouwenberg, Kieta Nuij, Mirjam van Oostveen, Peter Rutten, Ronald Tolman en Philomena van Wamel. Verder exposeren Eugenie Heesen en Dorien van Voorden in zaal A en zaal M.

Opening: **zaterdag 12 maart om 16.00 uur**, door Wim de Natris, kunsthistoricus en galeriehouder. Met muziek van Rob Engels (viool) en Sander Stoks (piano). Daarna **tot en met 26 mei**, op woensdag van 9.30-12.00 uur en op vrijdag van 9.30-12.00 uur en van 15.00-17.00 uur. En in het weekend na de vieringen.

Op **22 mei** tijdens Dit is ... Dukenburg worden er 's middags rondleidingen verzorgd.



Ronald Tolman: De grote zon

Activiteiten

Vegetarische vastenmaaltijd, eet u mee?



De Werkgroep Vluchtelingen en de Ontmoetingskerk geeft een beeld van de activiteiten in de afgelopen maanden en de plannen voor de naaste toekomst. De collecte is bestemd voor de Kledingbank. Ook daarvan komt iemand vertellen over doel en werkwijze,

met name wat betreft de kledingpakketten voor de mensen in de noodopvang op Heumensoord. De kinderen kunnen een Palmpasenstok maken. Het is fijn als ze daarvoor zelf hun materialen meenemen.

Vrijdag 18 maart, 18.00-20.00 uur.

Aanmelden (tot uiterlijk 15 maart) via het formulier in de kerk of via de40dagenmaaltijden@ontmoetingskerk.net.



Hal van de Kledingbank

Film in de Ontmoetingskerk

15 maart om 20.00 uur: The Way

The way (2010) gaat over lopen met een doel. Tom leidt een rustig en comfortabel leven in de V.S. Op een dag krijgt hij te horen dat zijn zoon in Frankrijk is omgekomen. Hij reist af om zijn lichaam op te halen. Daar aangekomen hoort hij dat zijn zoon de bedoeling had om naar Santiago de Compostella te lopen. Hij besluit om in plaats van zijn zoon de bedevaart te volbrengen.

De film wordt vertoond op een groot scherm. Er is een korte inleiding en na afloop gelegenheid tot napraten bij een kopje koffie of thee. Bijdrage van € 5,-.



Avond over Ethiopië met Jan Ermers

Ethiopië was één van de eerste landen waar het christendom wortel schoot en opbloede, met een heel eigen stijl. De druk bezochte rotskerken van Lalibela zijn hiervan nog de stille getuigen. De natuur van het land is adembenemend mooi. Ook de cultuur van Ethiopië is bijzonder, vele stammen met hun eigen taal leven zoals hun verre voorvaders. Verder is de joodse en Bijbelse invloed merkbaar.

Jan Ermers woonde en werkte 30 jaar in Ethiopië en vertelt er begeistert over, met veel eigen beeldmateriaal.

Maandag 14 maart, 19.30-21.30 uur. Toegang gratis.

Dukenburgs ommetje

Van 12.00-14.00 uur. Na koffie en soep start om 13.00 uur een wandeling door Dukenburg. Bijdrage per keer € 1,-.

20 maart, 3 en 17 april en 1 mei.

Ontmoetingsgroepen

In de nieuwsbrief **Zinvolle kalender** staan alle data voor de Leesgroep, Bijbelinzicht, Geloven nu en Ontmoetingsgroep.

Inzien en aanmelden via homepage www.ontmoetingskerk.net.

Kledingactie Mensen in Nood

Maandag 2 mei kunt u van 14.00-17.00 en van 19.00-21.00 uur draagbare kleding, schoenen, gordijnstoffen, dekens en huishoudtextiel afgeven. Liefst in gesloten plastic vuilniszakken. Schoenen in paren samengebonden. Inlichtingen: 344 10 40.

Verstillende activiteiten

Wij maken ruimte voor verstillen, jij ook?

Iedere woensdagavond (19.30-21.30 uur) en donderdagmorgen (9.15-11.00 uur) is zaal A open voor meditatie.

In maart gaan we weer beginnen met de geleide meditatie. Deze zal zijn van 19.30 - 20.30 uur. Marloes Bruckwilder begeleidt een 3-delige 40-dagenserie op **2, 9 en 16 maart**. Hierin staan teksten van Huub Oosterhuis centraal.

Het programma na Pasen staat t.z.t. op de website.

Voor deelname aan geleide meditatie zijn kaarten te koop bij de koster, verder is toegang gratis.

40dagentijd app

Zoek de stilte

Deze app leidt u door de 40dagentijd met teksten, gebeden om stil te staan rond het thema **Ik ga**.

www.kerkinactie.nl/40dagentijd



Voortaan meditatie om 19.30 uur

Meet and Greet

Op zaterdagmiddag **16 april** wordt alweer de derde Meet and Greet gehouden met de in onze wijken wonende vluchtelingen. Ditmaal in de Ontmoetingskerk. Meer informatie op de website en in de speciale Nieuwsbrieven van de werkgroep. Wilt u deze ook ontvangen? Mail dan naar vluchtelingen@ontmoetingskerk.net

Een oase in de verhitte gesprekken over religie

Maandelijks treffen vrouwen met kinderen in de basisschoolleeftijd en met verschillende religieuze en levensovertuigingen elkaar in het Ouderkindcentrum Meijhorst. Er is veel gespreksstof. Zorg over hoe in de samenleving wordt gesproken over religie en nieuwsgierigheid naar elkaars (on)geloof. Sarah Boukhima, die in de moskee in Meijhorst Arabische en Koranlessen geeft, en pastor Joska van der Meer begeleiden de groep. Alle vrouwen met basisschoolkinderen zijn welkom!

Op **16 maart, 13 april, 11 mei en 15 juni**, OKC in basisschool De Meiboom. Vanaf 8.30 uur inloop, van 8.45-9.45 uur het Oasegesprek. Voor meer informatie: joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net



KidsOKnieuws



De kleuterviering van 24 januari in de Kelder. Deze keer ging het over "anders zijn". In de volgende viering, op 6 maart, hebben we het over de ark van Noach. En op 22 mei gaat het over "de vrouw die alles gaf". Alle kleuters en hun (groot-)ouders zijn welkom!

Filmavond De leeuw van Juda

De Doe-viering organiseert op **vrijdag 11 maart vanaf 16.00 uur** opnieuw een filmavond: *De Leeuw van Juda*. Deze film voor jong en oud is geloofsverdiepend maar zit ook boordevol humor. Dat is een leuk begin van het weekend voor ouders en kinderen van 7 tot 12 jaar. De ouders hebben lekker even tijd voor zichzelf of voor elkaar. De kinderen eten tijdens de film een tosti of een broodje knakworst. Komen jullie weer? Kosten: € 2,-.

- 16.00 uur open repetitie Kinderkoor, wie durft er mee te zingen?
- 16.45 uur inloop filmavond
- 17.00 uur aanvang film
- 19.00 uur afsluiting



Pasen vieren met kinderen

*Ga je weleens naar een zieke toe,
of naar een eenzame, oud en moe?
Als het daar saai is, niets te beleven,
kun je dan toch iemand aandacht geven?*

*Vasten is geen kinderspel
maar je kunt het VAST WEL.*

Palmpaasoptocht

Zondag 20 maart, 11.00 uur

We starten in de kerk met het palmpasenverhaal en komen rond 11.30 uur bij de ingang van de Meiberg met zelfgemaakte palmpaasstokken de vrolijke liedjes van het Kinderkoor zingen. We nemen palmtakjes mee voor de bewoners van de Meiberg. Bij de vastenmaaltijd kun je op 18 maart je zelf meegebrachte palmpaasstok komen versieren.



*Op paasmorgen, vroeg naar het graf gegaan
treffen de vrouwen geen lichaam aan.*

*De dood is geweken, het leven straalt,
God heeft ons leven uit de knoop gehaald.*

*Vier Pasen want Jezus is opgestaan!
Vier feest want de hemel is opengegaan!*

Marjet de Jong

Zie voor hele gedicht en tips www.geloventhuis.nl

Paasviering

Samen met het Kinderkoor vieren we het paasfeest. De nieuwe paaskaars wordt in deze viering voor het eerst aangestoken! **Zaterdag 26 maart, 18.00 uur**

Aan het werk in de kerk

Ben je ZZP'er en zoek je werkruimte met contactmogelijkheden? Wij brengen graag jouw talent met dat van anderen in de wijk in verbinding. Om de behoefte te peilen, loopt er tot 14 juli een pilot. Iedere donderdag kun je terecht. Als je wilt, kun je je dag tussen 9.00 en 11.00 uur beginnen in de meditatiekamer. In zaal M zijn verder van 9.00 tot 15.00 uur tien rustige werkplekken beschikbaar, elk met een eigen tafel (met stroomverbinding) en gratis



Zaal M van de Ontmoetingskerk

Wifi. En er is een financieel deskundige aanwezig voor gratis financieel en/of belastingadvies aan

ZZP'ers. Bij de koster is koffie en thee verkrijgbaar. Tussen 12.00 en 13.00 uur kun je aanschuiven bij de gezamenlijke lunch. Neem wel zelf je lunchpakket mee, de koster zorgt voor soep. Gedurende de pilot is een en ander gratis. Er wordt wel een bijdrage gevraagd voor de consumpties. En er staat een potje voor een vrijwillige bijdrage in de kosten.

Open Coffee Dukenburg

Op donderdag 21 april in de kerk. www.opencoffeedukenburg.nl.

Colofon

Ontmoeten is een uitgave van de parochie Heilige Drie-eenheid in Nijmegen. Het volgende nummer komt uit op 1 juni 2016. Sluitingsdatum voor artikelen is 10 mei, voor korte berichten 17 mei.

Eindredactie: Brigitte van Dam, ontmoeten@ontmoetingskerk.net.
Fotobijdragen: Martien van Schaik, Ann van Rijn en Willy Backhaus.
Voorpagina: Verwondering.

Druk: BENDA drukkers, Wijchen
Indien uw naam niet juist is of wanneer u dit blad niet meer op prijs stelt, wilt u dit dan melden aan het secretariaat.

Samen in de wijk

Gastvrij onthaal voor iedereen bij de Voedselbank

Elke vrijdag biedt de Ontmoetingskerk onderdak aan de Voedselbank voor Dukenburg en Lindenholt. Zorgvuldig gesorteerde kratten met levensmiddelen worden meegegeven aan zo'n 110 cliënten. Op initiatief van de Diaconie-groep is er dan ook een koffietafel in de hal. Vrijwilligers schenken een bakje en hebben tijd voor een gesprekje. Wim Burghouts is een van hen. Hij kent inmiddels veel mensen en weet wat er speelt.



'Mensen komen door allerlei oorzaken in de financiële problemen. Hun door de gemeente toegewezen bewindvoerders volgen niet altijd de regels. We horen nogal eens dat er nauwelijks huishoudgeld overblijft, alles gaat naar de schuldeisers. Dat is schrijnend, zeker bij gezinnen met kinderen.'

De gastheren en -vrouwen bij de koffietafel zijn voor wie dat wil een luisterend oor, maar bieden ook steun en advies. 'Ik heb contacten bij de gemeente en we kennen de hulpinstanties in de wijk. Zo maken we mensen wegwijs. En als je dan hoort hoe iemand daarmee geholpen is, ja, daar doen we het voor!'

Brigitte van Dam

Mooi moment

Op 8 december werd onze parochie officieel onderdeel van de Heilige Drie-eenheid. Het voltallige team ging voor in een vesperviering. Onder de klanken van het Mediorenoor stak iedereen een kaarsje aan. Samen vormden deze het verlichte logo van de parochie.



Uit de rijke christelijke traditie

Goeie genade!

Dat roep je spontaan als je verbaasd bent of verrast wordt. Jammer genoeg is het woord genade in onbruik geraakt, terwijl het toch zo'n rijke betekenis heeft. Dit hangt vermoedelijk samen met het verleden waarin genade vaak in verband werd gebracht met zonde en schuld. Bovendien is eeuwenlang fel gedebatteerd over wat genade eigenlijk is en hoe het werkt. Moest je met de genade meewerken of overrompelde God je juist met zijn gunst? En kun je genade enkel ontvangen via Jezus, gezien als de Verlosser?

Ouderen herinneren zich vast nog de 'heiligmakende genade'. Dat is een

toestand waarin God je goedgezind is. Genade is namelijk 'Gods welwillende toewending tot de mens'. Het is een spontaan geschenk van God, zo maar gegeven. God is goedgezind omdat Hij/Zij betrokken is bij het heil van mensen. 'De naam van God is genade', zo heet Paus Franciscus' recente boek.

Hoe merk je iets van die genade als goddelijke gunst? Daarvoor is ontvankelijkheid nodig. Wie zich open stelt, kan het alledaagse als genadevol ervaren. Op onze beste momenten beleven we de mogelijkheden die het leven biedt als kostbaar. Wat een geluk dat ik leef! Dat ik kan denken en voelen! Dat er

PAUS FRANCISCUS
DE NAAM VAN GOD IS GENADE

goede mensen om me heen zijn. Dat in crisissituaties onverwacht een straaltje licht doorsijpelt. Die werkelijkheid kun je dan ervaren als Gods geschenk. Haast als vanzelf prevel je: Goddank!

Hans van Gennip

